### KANONA ΠΙΣΤΕΩΣ - MODEL OF FAITH

### GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA PARISH OF SAINT NICHOLAS MARRICKVILLE

Priest: Very Rev Eirinaios Tralonakis 0418 883 107 | 9558 4453 www.stnicholas.com.au | FaceBook: Parish St Nicholas Marrickville

### Κυριακή 5 'Οκτωβρίου 2025 Κυριακή Β΄ Λουκᾶ

Άπολυτίκιον Άναστάσιμον Ήχος πλ.δ'. Έξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὕσπλαγχνος,ταφὴν κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶςἐλευθερώσης τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡΆνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

### Άπολυτίκιον Τοῦ Άγίου Νικολάου.

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῆ ποίμνη σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῆ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῆ πτωχεία τὰ πλούσια, Πάτερ ἰεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

### Άπολυτίκιον. Κοσμά και Δαμιανού

Άγιοι Ανάργυροι καί θαυματουργοί, επισκέψασθε τάς ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

### Άπολυτίκιον Τοῦ Ἁγίου Παΐσιου Τόν συνάναρχον Λόγον

Αύστραλίας προστάτην, φρουρόν τε ἄγρυπνον, καί τοῦ Ἄθωνος ὅρους στύλον ἀείφωτον, ἀνυμνήσωμεν πιστοί, θεῖον Παΐσιον, ἐξαιτούμενοι αὐτοῦ τάς πρεσβείας πρός Θεόν, κραυγάζοντες ὀμοφρόνως ῥύου ὧ πάτερ παντοίων, τῶν τοξευμάτων τοῦ ἀλάστορος.

### Sunday 5 October 2025 2<sup>nd</sup> Sunday of Luke

### Resurrectional Apolytikion

From on high you descended, Compassionate One, you accepted three days in the tomb, in order to free us from our suffering. Our life and resurrection, Lord, glory to you.

### St Nicholas Hymn

A model of faith and the image of gentleness, the example of your life has shown you forth to your sheep-fold to be a master of temperance. You obtained thus through being lowly, gifts from on high, and riches through poverty, **Nicholas**, our father and priest of priests, intercede with Christ our God that He may save our soul.

#### Sts Cosmas & Damianos

Sainted Unmercenaries and Wonder Workers, regard our infirmities; freely you have received, freely share with us.

### St Paisios Hymn The Word Eternal

O Protector of Australia, vigilant guardian and resplendent pillar of Mount Athos, we the faithful let us praise the holy **Paisios**, and beseeching his intercessions before God, crying out with one voice, deliver us, O father of all, from the arrows of the vengeful one.

### Κοντάκιον

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία, πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδης, ἀμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι·Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἰκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

### ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρὸς Κορινθίους Β' Έπιστολῆς Παύλου (ζ', 16- ζ',1)

Άδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἄπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἰοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἀγιωσύνην ἐν φόβω θεοῦ.

#### Kontakion

Protector of Christians, champion undefeated, mediator most sure with our creator, disregard not the voice of prayer of sinners, but come quickly in your goodness, to help us who cry out to you with faith: Be swift to intercede, make haste to supplicate, O Theotokos, protector always of those who honor you.

# EPISTLE Paul's 2<sup>nd</sup> Letter to the Corinthians (6:16-7.1)

Brethren, you are the temple of the living God; as God said, "I will live in them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from them, and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty." Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and make holiness perfect in the fear of God.

# Έκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἀγίου Εὐαγγελίου (ζ΄, 31-36)

Εἶπεν ὁ Κύριος καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αύτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς άγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις έστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς άγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ έὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς άγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ύμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ άμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα άπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀναπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ άγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν άπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ύμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν έπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ο πατήρ υμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

## Holy Gospel according to St Luke (6:31-36)

The Lord said, "As you wish that men would do to you, do so to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as vour Father is merciful."

### Ευαγγελικό μήνυμα

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Το σημερινό ιερό ανάγνωσμα από τον Ευαγγελιστή Λουκά μάς υπενθυμίζει τον «χρυσό κανόνα»: «Καθὼς θέλετε ἴνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Ο Χριστός μας καλεί σε υπέρβαση της κοσμικής λογικής. Δεν είναι αρετή να αγαπώ αυτόν που με αγαπά, αλλά να αγαπώ εκείνον που με εχθρεύεται 'να δανείζω χωρίς να περιμένω ανταπόδοση' να ευεργετώ χωρίς να ζητώ ευχαριστίες. Τότε η πράξη γίνεται χάρις και όχι απλή συναλλαγή.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας μάς φωτίζουν το βαθύτερο νόημα. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Οὐδὲν οὕτω μιμεῖται τὸν Θεὸν ὁ ἄνθρωπος ὡς τῷ ἐχθρῷ εὐεργετεῖν». Δηλαδή, τίποτε δεν μας καθιστά τόσο όμοιους με τον Θεό όσο το να κάνουμε καλό στον εχθρό μας. Και ο Μέγας Βασίλειος μας θυμίζει πως «ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ ῥίζα καὶ ἡ πηγή τῶν ἀρετῶν». Χωρίς αγάπη, ακόμη και η ελεημοσύνη καταντά πράξη κενή.

Ο Θεός, λέγει ο Κύριος, είναι χρηστός και προς τους αχάριστους και πονηρούς. Αν ο Πατέρας μας ελεεί τους πάντες, πώς εμείς μπορούμε να υψώνουμε τείχη κακίας και εκδίκησης; Ο δρόμος του μαθητή του Χριστού είναι δρόμος σταυρού, συγχωρήσεως και ανεξάντλητης αγάπης.

Ας γίνουμε λοιπόν οικτίρμονες, «καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ ἡμῶν οἰκτίρμων ἐστίν». Τότε θα φανούμε αληθινά παιδιά Του, κληρονόμοι της Βασιλείας, μαρτυρώντας με τη ζωή μας το ανέσπερο φως της θείας αγάπης.

Αμήν.

### Gospel message

Brothers and sisters in Christ

Today's Gospel message is about love and here we mean **true brotherly love**. Jesus begins by telling us, "As you wish that men would do to you, do so to them" and ends, "Be merciful, even as your Father is merciful." That is to love just like God loves all of us.

Jesus is telling us, that we should treat other people just as we would want other people to treat us. And with this commandment, He gives us the deeper meaning of "love." To truly be a good Christian, He is telling us that our love must be without limits, extending as far as loving our enemies!

Abbess Eugenia from the Monastery of Sts Rafael, Nicholas and Irene in Mytiline sums it beautifully:

"love is a person's greatest strength - it gives life and support to the person. Love is the start and the end of our spiritual life", as she eloquently says:

"love is life ... and life is love."

The early Church Fathers taught that God does not expect us to love the sin and the evil that people do, but He expects us to love the sinner. They teach,

"to hate the sin, but to love the sinner."

So let us heed Our Lord's message today, remembering the words of St Paul, "faith, hope and love, abide these three; but the greatest of these, is love."

Amen.